

Kerkberichten

PROTESTANTSE GEMEENTE MAAS-HEUVELLAND EN EIJDEN



December 2019 - Januari 2020

Port Betaald



retouradres: Ceresstraat 228, 6291 XZ Vaals



Kerkberichten verschijnt zes keer per jaar als kerkblad voor de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland en de Protestantse Gemeente Eijsden. Het is een uitgave van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. Abonnementen per jaar: binnenland 19,-/buitenland 30,-/emailabonnement 7,50. Advertentietarieven op aanvraag (tussen 50 en 125).

De volgende uitgave verschijnt op 7 februari 2020 en bestrijkt de periode van 7 februari t/m 2 april 2020. Kopij hiervoor dient uiterlijk 19 januari a.s. aangeleverd te worden bij uw redacteur ofwel via redactiepm@hotmail.com

Redactie

Eindredactie en redacteur Maastricht:
Ds Piet van Reenen, vanreenenpiet@gmail.com
Redacteur Vaals-Gulpen en Valkenburg-Meerssen:
Dick Knol, d.knol@hetnet.nl
Redacteur Eijsden:
Kees de Blaey, deblaey-gommers@home.nl
Begeleiding: Dominique Ubachs,
info@do-ubachscommunicatie.nl
Vormgeving: Ben Theunissen, info@grafisquad.nl
Kerkelijk Bureau PGMH: (verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden, abonnementenadministratie kerkberichten):
Dhr. Reyk van Veen, Tel.: 06-22195628;
ledenadministratie@maasheuvelland.nl
Ceresstraat 228, 6291 XZ Vaals

Contactgegevens

Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland
www.maas-heuvelland.nl

Kerkenraad PGMH
Cor Spreeuwenberg, preses 06-57946533
Pieter Caljé scriba 043-3540044
pgmhscribaat@gmail.com

Kern Maastricht

St.-Jan: Vrijthof 24, Maastricht (ingang Veldekeplein)
Predikant: Ds. Piet van Reenen: 06 -13906203
vanreenenpiet@gmail.com

Koster: dhr. Gerard Beerkens: 06-83208777
koster.sintjan.maastricht@gmail.com
Kernraad voorzitter: Renald Mackintosh
045-5650078/ rdmackintosh@kpnmail.nl

Bijzondere telefoonnummers:
St. Janskerk: 043-3216551
Trefpunt St. Jan: Aureliushof 150, 6215 SW
Maastricht: 06-46989364 (beheerder)

Kern Vaals-Gulpen

Toeristenkerk: Rosstraat 5, Gulpen
Ned. Herv. Kerk: Kerkstraat 47, Vaals
Predikant: Ds. Harrie de Reus 06-20280345
dsdereus@ziggo.nl
Koster Gulpen: Math Kaelen 06-50853928
Koster Vaals: Anke Dreyer 0049-241-55968111
Kernraad voorzitter: Arie Koster 043-7850466
ariekoster@aol.de

Kern Valkenburg-Meerssen

Kloosterkerk: Oosterweg 1, Valkenburg
Predikant: Ds. Harrie de Reus 06-20280345
dsdereus@ziggo.nl
Kosters op toerbeurt: contactpersoon Bernhard
Katerberg 043-6041481 / katerberg@home.nl
Beheer gebouwen: Bernhard Katerberg

Protestantse Gemeente Eijsden

www.pkn-eijsden.nl Hier vindt U ook gegevens van Diaconie en Kerk-rentmeesters.
Kerkgebouw: Wilhelminastraat 1, Eijsden
Predikant: Ds. Ruud Foppen 06-22502028
ruudfoppen@xs4all.nl
Koster: Klaas Ruiter 043-4092114

Diaconie PGMH

Lies Oost: 043-3647242
liesgretha@live.nl
bankrekening NL79 RABO 0152 1293 59

Kerkrentmeesters PGMH

penningmeester Bernard Katerberg:
06-53375408
penningpgmh@ziggo.nl
bankrekening: NL 37 RABO 03 7372 4772

Diaconie Prot. Gem. Eijsden

Zeger Vroon: 043-4092191
diaconie@pkn-eijsden.nl
bankrekening: NL27ABNA0623562537

Kerkrentmeesters Eijsden

Gert Schaart: 043-3619925
kerkrentmeesters@pkn-eijsden.nl
bankrekening: NL28ABNA0593338774



Ds. Piet van Reenen

Een vooruit-blik in een terug-blik

dát is wat de schrijver van het Mattheüs-evangelie doet als hij aan zijn voorwoord van het evangelie begint. De evangeliën zijn geschreven vanuit een terugblik op het leven van Jezus ... na Pasen, vandaar een vooruit-blik in een terug-blik. Mede gekleurd door zijn -overwegend joodse- lezers-groep, zelf een schriftgeleerde van huis uit.

In dat voorwoord op zijn inkleuring van het Jezus-verhaal neemt hij in hoofdstuk 1,1-17 drie keer 14 geslachten op waarin de 'genesis', de wordings-geschiedenis van Jezus Christus opkomt.

Wij komen niet op als een uniek individu, wij leven in de lijn der geslachten, ons leven is daarin al 'getekend', ons DNA gaat verder dan vader en moeder.

In die zin is het zeer opmerkelijk dat de schrijver vier vrouwen opneemt, ieder met een 'spannend' levens-verhaal, of, zoals Pater Jan van Kilsdonk eens zei in een preek, vier vrouwen aan wie een zekere 'onregel-matigheid' niet vreemd was.

geboren worden en opnieuw geboren worden
in een toekomst nooit gedacht.

Ik noem deze vrouwen de 'voor-moeders' van Jezus vanuit mijn overtuiging dat de schrijver niet zomaar voor deze vrouwen kiest, integendeel, hun levens-verhaal werpt al een licht op het leven van Jezus, hun levensverhaal was grensoverschrijdend geweest, het zijne zou het worden. Grens-overschrijdend ook in de letterlijke betekenis, van buitenlandse afkomst waren zij: Tamar, Rachab, Ruth en de vrouw van Uria. Tamar wordt door haar schoonvader Juda het zwa-gerhuwelijk onthouden. Daarop 'neemt' zij haar recht en wordt zwanger van Juda. Juda erkent dan dat zij in haar recht staat! Dat een samenleving schade lijdt

als een arme, kansloze en kinderloze weduwe haar recht wordt ontnomen. Met Rachab weeft de schrij-ver een rode draad in zijn verhaal. Het is het verhaal van Rachab, een hoer in de Muurhuizen van Jericho. Zij beschermt de verspieders van het volk Israël en staat zo borg voor de toekomst, het rode koord als teken daarvan. Ruth, 'zij die trouw blijft' betekent haar naam, zij blijft haar schoonmoeder Noömi trouw als die terugkeert naar Bethlehem. In Bethlehem komt ze op de akkers én met hulp van Noömi aan de voeten van Boaz, de losser van de familie (zie Leviticus 25,23-25.47vv) die háár het zwagerhuwelijk geeft.

En tenslotte de vrouw van Uria. Ja, later werd zij Bat-seba, maar zij was de vrouw van Uria, en door het zo te formuleren wordt de grote koning David nog eens in zijn hemd gezet. Tot op zijn sterfbed zal hij voor zijn wangedrag betalen. En is het Batseba die een aanval op de troon weet af te slaan en zo de toe-komst van het huis van David veilig stelt.

Samengevat: zij ontsluiten toekomst waar geen toe-komst meer lijkt te zijn. Tamar houdt het recht van de arme overeind. De hoer Rachab leidt Israël het be-loofde land binnen. Ruth blijft trouw en doet Noömi weer lachen. En Batseba redt het huis van David. Zij ontsluiten, in de dubbele betekenis van: gebo-ren worden en opnieuw geboren worden in een toekomst nooit gedacht. Het zijn vier uitzonderlijke vrouwen, voor-moeders, in wie het Jezus' verhaal aan het licht komt.

Met een hartelijke groet, Piet van Reenen



Ds. Harrie de Reus

Op het moment dat ik dit schrijf moet de gedachteniszon­dag nog komen. Terwijl die viering net achter de rug is als u dit onder ogen krijgt. Zo'n dag richting het einde van het jaar geeft het gevoel iets af te sluiten. In vertrouwen het verdriet over het verlies en de vragen en twijfel die hun dood met zich meebrengt over te kunnen geven in de handen van de Eeuwige. Je zo door Hem gekend en bij Hem geborgen weten.

Maar tegelijk mogen we ons realiseren dat we dit juist zo met elkaar doen en kunnen doen, omdat ons is toegezegd dat het niet is afgelopen, dat niet het laatste woord is aan deze dood. Deze viering is als het ware ook de springplank naar advent. Ik kan het zelf dan ook niet laten om na zo'n kerkdienst meteen een adventscantate op te zetten. De overleden gedenken wij weliswaar op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Maar dat kunnen we niet doen wanneer we met onze rug naar advent gekeerd staan. Zeker, we kijken terug, we kijken achterom en zien de wonderlijke mengeling van vreugde en verdriet van afgelopen jaar. Maar tegelijk horen we ook al: *'Wachet auf ruft uns die Stimme'*, zoals J.S. Bach het koor laat zingen (BWV 140). Dat is wat ook ons wordt toegezongen, wanneer de nacht valt over alles waar we in geloofden. *'Mitternacht heißt diese Stunde'* – het punt waarop de nacht kantelt en zich richt op de nieuwe dag. We worden opgeroepen om ons niet door duisternis omvangen te houden, maar uit te zien naar het licht dat in de nacht begint.

Ik moet bij de adventsklanken van *'wachet auf ruft uns die Stimme'* altijd weer denken aan Johannes de Doper. Wanneer de mensen telkens weer aan hem vragen wie hij is, of hij iets over zichzelf te zeggen heeft, zegt hij: "Ik ben de stem". Hij gaat als het ware op in zijn functie: de boodschap overbrengen, niets meer, niets minder. Hij is iemand in wie die wonderlijke boodschap dóórklinkt. Hij hééft niet een stem, hij gebruikt zijn stem niet, nee hij is een stem. Dat wil zeggen: hij spreekt zonder bijbedoelingen, zonder eigenwaan, zonder beter te willen zijn dan anderen, hij is de stem.

En zo geeft hij door, zo klinkt uit zijn mond de echo, dat wat Jesaja jaren eerder ook al had gehoord: de stem van iemand die roept uit de woestijn, die óproept: maak hier op aarde recht de weg van de Heer.

Johannes bereidt de weg, richt de blik van zijn toehoorders naar voren, uit het donkere verleden naar een verlichte toekomst.

Met Johannes zeggen ook wij, wij zijn het niet, wij bereiden alleen de weg, wij proberen wegen te banen naar plaatsen waar we nu nog van dromen. Dat proberen we in ons eigen leven en als gemeente ook: bijvoorbeeld door wegen te vinden om met elkaar gemeente te zijn en vreugde en geluk samen te delen, maar ook door wegen te banen voor wie vast zitten in de donkerte van het leven, of paden te vinden waarlangs eenzame mensen kunnen gaan, zodat ze anderen kunnen ontmoeten, weer vreugde aan elkaar kunnen beleven en het verdriet samen kunnen delen. Het zijn wegen en paden, want ook het doen en laten van mensen is een zoeken en tasten. Zo houden we elkaar op de been door elkaar

vergezichten te wijzen die ons het vertrouwen in het leven en in elkaar geven.

Je zou kunnen zeggen, dat wij met Johannes doorverwijzers zijn, doorverwijzers naar Iemand die ná ons komt. Die Iemand wordt straks met Kerst geboren, Jezus is zijn naam, maar het is ook een programma, dat zichtbaar wordt in wat hij doet: In Jesaja lezen we daar over: 'Als een herder zal Hij zijn kudde weiden, in zijn armen brengt Hij de lammeren samen en Hij draagt ze aan zijn borst terwijl hij de ooien leidt.' Een prachtig beeld, waarvoor je geen grote dierenliefhebber hoeft te zijn om de warmte en de liefde hiervan te kunnen voelen. Het uitzicht op déze komende is zo vreugdevol en zo troostrijk tegelijk, dat we het niet kunnen laten elkaar hier van te vertellen. Zo vertellen we elkaar telkens weer dat aloude verhaal dat dadelijk met kerst ons leven verlicht.

Gelukkig vrouw, zij die gelooft!

Lukas 1: 45

**Zij die geloof uitstraalt zet wat op gang,
brengt dat wat nog verborgen is tot uiting,
wie niet geboren was wordt levend mens door haar.
Is dat geluk hebben?
Is dat getekend zijn door hoop,
een litteken van vreugde dragen door de tijd?
Gelukkig zijn is hier geen roze wolk,
verwachting is een kwestie van gebed,
de gave te ontvangen en te geven,
beweging brengen in een vastgelopen slot.**

ds. Roel A. Bosch



Kern Maastricht

Kopij tot en met 30 januari...

... dat is nogal een tijd, dat is Sinterklaas, de Adventstijd, de Kersttijd tot en met de achtste dag op 1 januari, en die lange maand januari. Een tijd van 'hoort wie klopt daar', van uitzien naar, de Adventsliederen, oud en vertrouwd, de Kerstnacht, die Stille nacht, lang verwacht, de Kerstmorgen, een Kind in ons midden, dat de overgang markeert in de tijd van Oud naar Nieuw, gelukkig brengt de traditie een ruime schat aan woorden en liederen mee die ons 'door de tijd dragen', voor ons verwoorden wat nauwelijks te verwoorden is.

Een Kind in ons midden, staande in de traditie zijn volk, van zijn voor-moeders en Moeder Maria, een Kind wiens begin wij gedenken omdat zijn begin geen einde heeft gehad. Ja, wel 'voor even', maar in het -in Israël langzaam gegroeide- vertrouwen dat God hem had thuisgehaald, in dat vertrouwen werd zijn einde een nieuw begin. Een wonderlijk verhaal. Met engelen die hun lied zingen en herders in het veld, niet in paleis en pracht en praal, maar bij mensen ongezien en niet gehoord. Dat is het Israël-verhaal vanaf den beginne dat z'n fundament kreeg in de Exodus, die aanklacht tegen slavernij en machtsmisbruik, let my people go. Dat verhaal heeft Jezus belichaamd, het begin van dat verhaal vieren wij met Kerst, deze wereld omgekeerd, hij had het van zijn Moeder en haar Magnificat.

Ik wens u en jullie allen Gezegende Kerstdagen toe en een goed 2020!
Met hartelijke groet,
Ds. Piet van Reenen

Jaarlijkse ontmoeting St. Servaas - St. Jan

Dit keer organiseren we voor onze ontmoeting een uitstapje in het voorjaar. Nadere gegevens volgen later.

"Wees waakzaam"

Eerste advent vieren we als burens aan het Vrijthof samen. Het thema voor Advent 2019 is "WEES WAAKZAAM". De viering start in de eigen kerk (St. Jan om 10.15 uur) en voor de afsluitende slotviering gaat dit jaar de St. Jan naar de St. Servaas. De adventskaars wordt door de buurkerk binnengedragen en op de krans geplaatst. De lezingen zijn in beide kerken gelijk en deken en dominee bereiden samen de overdenking voor.

De geloofsbelijdenis en de voorbeden doen we samen in de slotviering.

Ons gezamenlijk collectiedoel (diaconaal project voor de stad Maastricht) is ook dit jaar om kinderen (tot 18 jaar) die buiten de boot vallen



v.w.b. een cadeautje in de decembermaand een cadeaubon te geven om in een speelgoedwinkel iets te kopen, (€15,00). Na de viering ontmoeten we elkaar in de Kanunnikenkelder met koffie en thee. Wij wensen elkaar een goede advents- en kersttijd toe.

**Informatie: dehaan-verduyn@freeler.nl
of 043 3624240.**

Uitnodiging Volkskerstzang

De Raad van Kerken Maastricht nodigt u van harte uit voor de traditionele Volkskerstzang op woensdag 18 december 2018 om 19.30 uur in de St. Jan in Maastricht.

Het kerstevangelie wordt gelezen, er is een korte overweging door pastoor Piet Coemans van de Oud Katholieke Kerk, het koor St. Jozef Belfort zingt een aantal kerstliederen en er is veel samenzang.

De muzikale begeleiding is in handen van het Koperensemble van het Leger des Heils o.l.v. William Vader. Allen hartelijk welkom.

In memoriam

Joop Broekhuizen – van der Schoor

Op vrijdag 13 september overleed Johanna Cornelia Broekhuizen -van der Schoor, beter bekend als Joop Broekhuizen. Zij werd 90 jaar en had geen directe familie – wel een verre achternicht – zodat Marieke Knepper, Hans en Willy Kippers en de burens Pachen de organisatie van de uitvaart op zich namen. Zij waren ook de mensen die Joop in van alles bijstonden en ook die laatste zware tijd om haar heen waren.

Joop hield van mensen zoals zij waren en haatte drukdoenerij en grootspraak.

Ook de benauwdheid over kerkelijke of morele grenzen wierp ze verre van zich: "het maakt niet uit van welke kerk je bent en of je homo of hetero bent, God houdt van iedereen". De directheid van deze kordate vrouw schrok soms mensen af. Huisvriend Ds. Wim Scheltens memoreerde haar onder meer als volgt: "ze wist wat ze wilde, ze was gezien, dwong achting en respect af en bezat een calvinistisch doorzettingsvermogen". In de woorden van Hans Kippers: "ze was to the point, geen gezanik, hoppa!". Er zijn er vermoedelijk niet velen meer die haar grote inzet voor de kerk herinneren, aanvankelijk toen nog de Sterrepleinkerker.

Ds. Ies de Jong hield tientallen jaren contact met het echtpaar Broekhuizen. En na het overlijden van Theo bleef die vriendschapsband met Joop. Ds. de Jong: "wat een uniek avontuurlijk stel kameraden waren die twee toch". Jarenlang verzorgde zij - in het kader van een decennialang intensief samenwerkingsverband - het preekrooster voor de St. Jan en Eijsden. Voor haar was het één gemeente met elk een eigen karakter en daar hield ze van. Dat bracht ons op 20 september tijdens de afscheidsdienst in de St. Jan bij de beroemde woorden van Paulus, dat we in Christus nieuwe mensen zijn en dat er daardoor geen onderscheid meer is tussen die mensen, van welke snit dan ook (Kol. 3, 5-14). Soms worden oude woorden levend in een mens, een mens als Joop.

Ruud Foppen



Kern Heuvelland

Bij de vieringen

Een periode vol bijzondere vieringen in het Heuvelland. In de thematiek van Advent en kerst volgen we het wonderlijke bijbelboek Micha. Teksten die vaak gaan over onrecht – herkenbaar, actueel. Maar zo actueel kan dan ook het uitzicht in deze teksten zijn op dat wat heel maakt. De Eeuwige is aanwezig in de klacht over het onrecht, als in de hoop op betere tijden. Indringende teksten in een tijd van verwachting van de geboorte van een heiland – inderdaad, een heel-maker. De kindernevendienst heeft een mooi Micha-project in deze weken.

Na de feestelijke kerstvieringen feesten we in januari door. Tijdens de gezamenlijke viering in de St. Jan in het teken van het nieuwe jaar. In een doopdienst waarin Emile, de zoon van Iris en Shalton, de heilige doop mag ontvangen. En in de Week van Gebed voor Eenheid van Christenen, waarin in beide kernen een kanselruil zal zijn om aan die eenheid uitdrukking te geven.

Tweede werkbezoek aan kunstenaar Bert Kersten te Rotterdam

door de werkgroep Kunstwerk Protestantse Kerk Vaals. Op 12 oktober jl. ging de Werkgroep Kunstwerk Protestantse Kerk Vaals voor de tweede keer op bezoek bij de Rotterdamse kunstenaar Bert Kersten, die een aantal jaren geleden heeft aangeboden om twee houten panelen voor de Hervormde Kerk te maken. Inmiddels is het werk al aardig gevorderd, en is de verwachting dat de panelen in de loop van het komende jaar klaar zullen zijn. Na dit bezoek waren de leden van de werkgroep het er unaniem over eens dat zij getuige waren geweest van een mooie en zinvolle ontwikkeling van de panelen en dat deze, naar hun mening, een verrijking zullen zijn voor de kerk in Vaals.

Het volledige verslag kunt u lezen in de Heuvelland-brief van ds. de Reus.

Adventsvieringen in het Heuvelland

Ook dit jaar vinden er in het Heuvelland traditiegetrouw weer adventsvieringen voor de senioren plaats:

Vaals: Op **dinsdag 17 december** nodigen we alle 65-plussers uit aanwezig te zijn bij de adventsviering, met aansluitend een maaltijd, in de Oude Pastorie te Vaals. Vanaf 16.30 uur bent u daar hartelijk welkom, een drankje staat al klaar, tijd genoeg om oude bekenden te begroeten en met nieuwkomers kennis te maken. We hopen dat u aanwezig kunt zijn, het belooft weer een mooie avond te worden!

Inlichtingen/contactpersoon:

Ria Smit, 043 4571783, riasmit8@home.nl

Valkenburg: Op **woensdag 18 december** wordt er in de Kloosterkerk een sfeervolle kerstviering georganiseerd voor de senioren van de kern Valkenburg-Meerssen. Als u tot die groep behoort krijgt u een persoonlijke uitnodiging met daarop alle bijzonderheden. Vanaf 16.00 uur staan de deuren open. Na een korte viering genieten we samen van de maaltijd. Het is goed elkaar te ontmoeten en we hopen dan ook van harte dat u komt!

Inlichtingen/contactpersoon: Cora Okhuizen-Zuurveld 043 4591766, loco1968@telfortglasvezel.nl

Kerstkoor

Traditiegetrouw wordt de kerstnachtdienst in Vaals door een projectkoor uit onze gemeente en onze Duitse buurgemeente muzikaal omlijst. Het koor staat ook dit jaar weer onder leiding van Pascale Fritz, en iedereen kan meedoen! De repetities zijn steeds op vrijdagavond van 18.00 tot 19.30 uur ten huize van Margot Rickers, Burgstrasse 76 in Aken (net over de grens bij Vaals). En wel op de volgende data: 29 november, 6 december, 13 december, en 20 december. Van harte welkom!

Paul Moraal



(Ver)bouw activiteiten

Gulpen: Verbouw Toeristenkerk

De bouwactiviteiten zijn te volgen op de website www.gemeenschapshuisgulpen.nl.

Zoals u hierboven kunt zien zijn ze momenteel met de dakverhoging voor het podium bezig.

Vaals: Herinrichting Hervormde kerk

De stichting Vrienden van de Toeristengemeente heeft inmiddels al een substantieel bedrag als financiële steun toegezegd. We zijn nu bezig met de subsidieaanvraag bij de Provincie Limburg. Zodra we beter zicht hebben op de financiële stand van zaken gaan we de uitvoering ter hand nemen. De "stoelencommissie" komt er zeker ook nog, we houden u op de hoogte!

En Verder....

vinden er in oktober en november in het Heuvelland de volgende activiteiten plaats:

- Iedere donderdagmiddag "Huiskamer" in de Kloosterkerk.
- Op ma. 2 december en 13 januari lezen we in Vaals weer samen uit de Schrift.
- Op di. 14 januari bereiden we de kanselruil met klooster Wittem voor i.v.m. de week van de eenheid.
- Is er op do. 19 december weer een bijeenkomst van de Duits-Nederlandse leeskring.
- En is er op vr. 20 december en 19 januari "Kloosterkoffie" in Valkenburg.
- Wordt er in de Kloosterkerk weer een bijzondere film vertoond op do. 3 januari.

U leest er alles over in de rubriek "Activiteiten" elders in dit blad.



Diensten in december en januari

Onze decembermaand is aardig gevuld. Eerst een gezamenlijke viering met de Remonstrantse gemeente Limburg op zondag 8 december (2de Aventszondag). Daarin vieren we een eenvoudig Avondmaal, dat uitloopt in een lunch of beter: een soort agapè-viering ("liefdemaaltijd") met poëzie, muziek en verhalen. Deze dienst start om **11.00 uur**. Voorgangers zijn Ruud Foppen en Sigrid Coenradie.

Op vrijdag 13 december combineren we onze koffieochtend met de jaarlijkse Adventsmiddag. En op zondag 15 december is er een doopdienst. Doordat het aantal diensten wat is teruggebracht en er ook bijzondere diensten zijn waar een doop minder geschikt is, is er een "lege" zondag gekozen om Emma Hupperts te dopen. In de dienst op kerstavond 24 december die aanvangt om **20.00 uur** lezen we natuurlijk het bekende kerstverhaal uit Lucas en op de kerstochtend past het evangelie van Johannes over het vleesgeworden woord. In beide diensten is Ruud Foppen de voorganger. Het is altijd weer spannend welke muzikale bijdragen we mogen verwachten. Tot nu toe is er geen reden tot klagen en bovendien zijn onze stemmen ook muziek. Op zondag 5 januari (Epifanie) stelt het leesrooster het verhaal van de magiërs uit het Oosten voor, maar omdat we deze dienst samen met de Limburgse Remonstranten vieren en de voorbereiding bij het schrijven van deze regels nog lang niet in zicht is, blijft het nog even een verrassing. Voorgangers zijn Ruud Foppen en Sigrid Coenradie.

We hopen u in één of meer van deze diensten te ontmoeten. Indien gewenst kunnen we voor vervoer zorg dragen.

Oecumenische vesper op zondag 1 december

Op 1 december is er een Oecumenische vesperviering om 17 uur in de Christinakerk. De nieuwe pastoor Ruud Verheggen heeft helaas elders verplichtingen, maar de eveneens nieuwe kapelaan Robin Thomas zal samen met onze vespergroep deze viering voorbereiden en een taak vervullen.

Dit is de tweede vesper dit jaar. We hopen voortaan in de Gebedsweek voor de Eenheid in januari (let op de aankondiging) en bij het begin van het nieuwe kerkelijk jaar (1ste Advent) een oecumenische viering te kunnen houden.

Dienst met Herdenken op 3 november

Op 3 november hebben we in een mooie dienst de overledenen in onze gemeente herdacht. We hebben kaarsjes aangestoken voor Margaretha Greven en Joop Broekhuizen.

We hebben daarnaast stil gestaan bij een aantal eerder overledenen uit onze kerkgemeenschap. Verder heeft ieder de gelegenheid gekregen stil te staan bij een overledene uit familie- of vriendenkring.

Activiteiten Eijsden

Voor de Adventsmiddag op vrijdag 13 december, de Oecumenische Bijbelgroep op 28 januari en de Leeskring op 29 januari verwijzen we ieder naar het activiteitenoverzicht in deze Kerkberichten.

Winterklaar maken kerktuin

Op zaterdag 23 november hebben we met een aantal van onze mensen de kerktuin winterklaar gemaakt. Daarbij werden we geholpen door vrijwilligers van de buitenschoolse opvang de Bengels. Ieder die heeft meegedaan: van harte bedankt.

Vrijwillige bijdrage

Ieder heeft recent de uitnodiging gehad voor de vrijwillige financiële bijdrage. We hebben deze middelen hard nodig om het kerkzijn in Eijsden te kunnen voortzetten. We rekenen op ieders steun.

Dick Rootert en Ruud Foppen

Nu en dan praat ik tijdens de koffie na de kerkdienst de kerkgangers in de Kloosterkerk bij over de verbouwplannen van de Kloosterkerk. Plannen die vooral betrekking hebben op het afmaken van de verbouwing van de eerste verdieping, die ooit 10 jaar geleden is ingezet maar stilgelegd. De plannen zijn nu gereed, tijd om ze meer algemeen te presenteren.

De Kloosterkerk wordt steeds vaker gebruikt voor tentoonstellingen, concerten en lezingen. De Huis-kamer heeft een plaats gevonden in de Kloosterkerk, evenals het periodieke overleg van de wijkverpleegkundigen. Er komt steeds meer vraag naar huur van de Kloosterkerk. Deze ontwikkelingen zijn voor het College van Kerkrentmeesters reden geweest plannen te laten opstellen voor het weer multifunctioneel maken van de eerste verdieping en het afmaken wat 10 jaar geleden is begonnen. Tijdens het opstellen van de plannen is overleg geweest met de provincie Limburg en de gemeente Valkenburg aan de Geul. Daar werden de plannen dermate positief ontvangen, dat wij nu formele stappen kunnen gaan zetten: formele subsidieaanvragen indienen bij de provincie en de gemeente en vervolgens formele instemming vragen aan de Kerkenraad.

In het kort wil ik u wat over de plannen vertellen. Onze architect, het bureau Team Architecten, wil de ziel van de kerk, en dan met name van de karakteristieke bovenverdieping, terugbrengen door de oorspronkelijke cellen van de nonnen weer zichtbaar te maken rondom een centraal gebied. Dit was indertijd de open doorkijk vanaf de oude balustrade naar de kerkzaal. Het centrale gebied wordt ingericht in twee sectoren: een aparte ruimte voor vergaderingen, presentaties, en dergelijke en een centraal gebied met keukenblok voor bijvoorbeeld een gezellig samen zijn. De voormalige cellen van de nonnen vormen een open galerij rondom het centrale gebied en zijn beschikbaar

voor allerlei activiteiten, bijvoorbeeld als expositieruimte. Vanzelfsprekend komt er ook een toilet- en opslagruimte. Ook het orgelbalkon wordt aangepast en beter geschikt gemaakt voor bijeenkomsten. En natuurlijk een lift, misschien wel het belangrijkste onderdeel. De lift komt in de bestaande liftschacht, wat nu het poetshok is, en krijgt 4 haltes: garderobe, kerkzaal, orgelbalkon en 1e verdieping. Belangrijke, bijkomende werkzaamheden zijn het volledig vernieuwen van de gehele elektrische installatie, het verstevigen van de verdiepingvloer en het verbeteren van de ventilatie, verlichting en verwarming. Ik verwijs graag naar het ontwerp.

Wat verandert er in de kerkzaal, in het Glazen Huis? Vrijwel niets! Er komt alleen een liftdeur en mogelijk wat akoestische voorzieningen. En als de financiën het toelaten, misschien nieuwe stoelen en tafeltjes.

Met het inrichten van met name de 1e verdieping van de Kloosterkerk als multifunctioneel centrum beoogt het CVK van de Kloosterkerk een toekomstbestendige voorziening te maken in Valkenburg aan de Geul en wordt de Kloosterkerk meer dan kerk alleen!

Bernhard Katerberg
Beheerder Kloosterkerk





Hans Kasper is afkomstig uit Halfweg (een dorpje in de regio Amsterdam), studeerde aan de VU en is in 1985 naar het zuiden gekomen in verband met zijn nieuwe baan aan de Economische faculteit, waar hij later hoogleraar marketing werd. Vanaf 1996 is hij onderzoeksinstituut Etil is gaan runnen, in oorsprong een onderzoekscentrum van de Provincie Limburg (en later van de universiteit), waarbij de regionale economie in Limburg centraal stond. Sinds september 2018 is hij met emeritaat. Ik had een gesprek met hem over zijn onderzoek naar en bevindingen met betrekking tot ouderen.

U heeft zich jaren bezig gehouden met onderzoek naar het gedrag van jongeren en ouderen in Nederland. Waarom? en hoe zit het met die verhouding?

Om twee redenen; vanuit demografisch oogpunt blijkt dat er steeds meer ouderen komen en steeds minder jongeren en de vraag was bij Etil: wat betekent dat voor de economie en met name voor de arbeidsmarkt? En hoe zit het dan met de sociale voorzieningen?

De andere reden is dat ik in mijn marketingwerk en kijkend naar de literatuur over het consumentengedrag, nauwelijks iets tegenkwam over wat de oudere consument wil of niet wil en hoe je daar met hem/haar over moet communiceren. Op dit moment zijn er iets meer dan 7 miljoen 50 plussers in Nederland, en in 2050 zijn dat er 8 miljoen. 10- 11 miljoen zijn jonger dan 50 jaar.

Waar heeft U de grens gelegd tussen ouderen en jongeren?

Vanaf 50 jaar. Belangrijkste reden daarvoor was dat artikelen van neuropsychologen aantonen dat met name na je 50ste de transmitters (de enzymen in je hersenen /tussen je hersencellen) fors in activiteit achteruit gaan en dat heeft nogal wat gevolgen voor de informatie die je ziet, opneemt, onthoudt en verwerkt etc. en dat is natuurlijk een belangrijk punt in de communicatie bij marketing. Of de 50 plussers zich oud voelen is een ander verhaal; dat bepaalt in sterke mate hoe je je gedraagt.

U heeft veel onderzoek naar ouderen en hun positie en rol in de samenleving gedaan.

Hadden we een aantal jaren geleden nog een beeld van een oudere die in een stoel of op de bank achter de geraniums achter het raam zat, tegenwoordig zien we fitte en vitale ouderen die je voorbij racen op een elektrische fiets. Wat is er afgelopen 20 jaar gebeurd dat deze bevolkingsgroep zo is veranderd?

De ouderen van nu (50+) zijn voor een groot deel de babyboomers die na de tweede wereld oorlog zijn geboren. Die hebben een enorm groeiende welvaart mee gemaakt en technologische ontwikkelingen en leven daar nu mee in tegenstelling tot onze grootouders. Als je alleen al kijkt naar de termen die gebruikt worden voor ouderen is er ook veel veranderd. In de Jaren 60 en 70 had men het over 'bejaarden', de oude van dagen'; daar past ook niks actiefs bij als je dat zo hoort. De huidige term 'senioren' is natuurlijk een veel neutralere term met een veel mindere negatieve lading. Daarbij zitten er in deze groep ook steeds meer gepensioneerden die voorheen met z'n tweeën werkten. Dat betekent meer kennis, meer ervaring, meer inkomen en over het algemeen is ook de gezondheid verbeterd. Daarnaast zijn er ook minder gezonde gedragingen bij gekomen als roken en drinken. Niet voor niets zie je daarom bijvoorbeeld meerdere campagnes om het alcoholgebruik onder ouderen terug te dringen.

Is er nog verschil tussen de jonge oudere en de oude oudere?

Je ziet heel goed het verschil tussen de jongere oudere (50 – 70) en de oudere oudere (> 75) Onderzoek wijst uit dat de oude ouderen in de typische traditie van de 3 k's (kaarten, kienen, keuvelen in de kerkzaal of het parochiehuis) houden en die gaan dan ook graag georganiseerd in een bus ergens naar toe, drinken er koffie met een tompouce. Daarnaast zijn er de jongere ouderen die overal naar toe willen (musea), die verhalen willen horen (lezingen) en dingen willen zien (vogelwandeling maken) etc. Daar

wordt niet meer aan gezamenlijk breien of handwerken gedaan. Die jonge nieuwe oudere wil op stap, wil leren, bij blijven en vindt het maar niks als hij stoppen moet met werken omdat deze nog zo gezond en fit is.

Men spreekt tegenwoordig ook wel van YEP (Young elderly persons) Kunt U daar iets over vertellen?

Ja dat zijn de vitale ouderen (las ik ooit) die maar niet oud willen worden, en door willen gaan. Het is ook typisch de groep die niet goed wil nadenken over de oude dag. Ze bereiden zich slecht voor op hun oude dag of pensioen; het wordt vooruit geschoven. Er wordt niet nagedacht over tijdsinvulling en of het financieel goed geregeld is. Soms moet men daardoor onverwachts de levensstijl en het uitgavenpatroon aanpassen en komt men in de problemen. Notarissen wijzen ook herhaaldelijk op het goed regelen van zaken als een testament, oudedagsverzorging, hoe wil ik mijn levenseinde wel of niet hebben etc.

Je zou verwachten dat de samenleving deze vitale en actieve bevolkingsgroep met open armen zou ontvangen. Het lijkt er echter op dat de samenleving weinig interesse heeft in deze ouderen. (denk maar aan het aantal oudere prima presterende presentatoren dat op televisie vervangen wordt door jongere presentatoren) Klopt dit beeld?

Ja dat denk ik wel. We moeten ons heel goed realiseren dat we in Nederland en de Westerse wereld oud, een negatief imago geven (met niet(s) meer kunnen) terwijl in het Verre Oosten oud, wijsheid en ervaring betekent; - daar moet je van genieten en gebruik van maken. Hier is oud afgeschreven. In het Oosten wordt oud zijn meer gewaardeerd en daar speelt de collectiviteit van de samenleving. Ouders werken en grootouders voeden de kinderen op, ze wonen ook allemaal samen en maken zich niet druk om het pensioen omdat de familie en de kinderen er zijn.

>>



Wij hebben dat in Nederland afgekocht, in geld omgezet, we hebben daar een pensioen van gemaakt. Vroeger moest je bij wijze van spreken ook 10 kinderen hebben zodat er drie overbleven om voor je te zorgen. De familie als vangnet is hier helemaal weggevallen.

Ook in het taalgebruik zie je het terug. Mensen vragen: hoe lang moet je nog? Alleen al dat woordje nog, wat kun je nog? dat geeft al aan dat er van alles mist. Het is niet wat kun je?, wat doe je? wat kun je nu? wat kun je nu niet? of kun je al niet meer? 'Nog' is een van die heel fatale woordjes die er insluipen en tekenend zijn.

Hoe houden we oudere werknemers dan aan het werk?

Werkgevers zeggen dat oudere werknemers behouden en oudere sollicitanten aangenomen moeten worden omdat het belangrijke krachten zijn maar de praktijk wijst uit dat ze ze niet aannemen want dan denken ze: 'ze zijn veel ziek, kunnen niet mee, kunnen niets nieuws meer leren' hetgeen natuurlijk echt niet opgaat. We verliezen op die manier veel waarde van 'human capital'. Statistieken tonen aan dat ouderen minder vaak ziek zijn maar als ze een keer ziek zijn dan is het vaak langer. Jongeren zijn korter ziek maar wel vaker. Een groot pluspunt van oudere werknemers, dat je altijd terugziet, is een grotere loyaliteit naar het bedrijf en het werk zelf, alleen dat is al een reden om ouderen aan het werk te houden.

Hoe zouden we onze wijze ouderen meer kunnen betrekken en een meer gelijkwaardigere rol kunnen geven in de samenleving, op zo'n wijze dat de jongeren daar de meerwaarde van gaan inzien en dat ouderen daarmee het respect en de waardering krijgen die ze verdienen. M.a.w. hoe ga je die nieuwe maatschappij organiseren?

Allereerst is het van belang dat mensen in bedrijven zich realiseren dat degenen die weggaan/weg moeten veel kennis en ervaring meenemen als ze vertrekken. Daarnaast denk ik dat de waardering voor wat die leeftijdsgroep kan en wil een stuk hoger zou moeten liggen. Ouderen moeten op hun beurt wat minder nadruk leggen op vroeger deden we het zo, en zo hoort het of ik heb het al eens meegemaakt. Je ziet op het moment dat er veel 50/60 plussers voor hun kleinkinderen kunnen zorgen en ook voor hun ouders. Dan ben je voor talloze groepen mantelzorger, naast je volledige baan; dit geeft toch ook aan dat de ouderen er toe doen voor zowel ouderen als jongeren. Daarnaast is er een belangrijke rol voor de overheid, ouderenorganisaties en ouderen zelf weggelegd om het 'oude' imago van ouderen te doen kantelen.

Vraag die daaraan gekoppeld is, is natuurlijk wat wil die vitale oudere zelf? Wat zijn zijn/haar behoeften?

Ze willen leren, op stap, willen kwaliteit van leven. Gelijkvloers wonen is bijvoorbeeld heel belangrijk (kan ook op 15 hoog zijn als er een lift is). Gemak is ook heel belangrijk en op heel veel terreinen zie je dat kwaliteit belangrijk is. Bv. Voedsel (minder zout in kant en klare producten en kleinere porties).

Op het gebied van communicatie wil men veel liever feitelijke informatie hebben dan het sfeertje/imago dat er omheen gecreëerd wordt. Je moet vooral niet refereren aan 'dit is speciaal voor ouderen'. Ouderen willen niet anders benaderd worden. Als je naar televisie kijkt dan zie je dat ouderen zich ergeren aan druk bewegend beeld, teveel geluid erin, flashes etc. Omroep Max springt daar goed op in door een rustige cameravoering waardoor het verhaal goed overkomt. Ondanks de verminderde enzymen tussen de hersenen kunnen ouderen het toch goed volgen.

Er is een groeiende behoefte aan spiritualiteit, zingeving en praten over existentiële dingen van het leven

Hoe kunnen die nieuwe behoeften van een generatie die over het algemeen met geloof is opgevoed, met daaraan gekoppelde waarden en normen, ingepast worden in het gedachtengoed van een (vrijwel) kerkloze generatie, die sterk geïndividualiseerd is en altijd op zoek is naar zingeving maar die vaak niet vindt. Die twee werelden liggen zo ver van elkaar, is zoiets überhaupt mogelijk in de huidige samenleving?

Ik denk dat we elkaar wat wijs maken wat dat betreft. Mensen die veel sporten of marathons lopen etc. vertellen dat het helpt om het hoofd leeg te maken. Tot rust komen is iets dat in deze dynamische wereld als bijna iets negatiefs wordt beschouwd. Je moet altijd bezig zijn. Het is natuurlijk onterecht; je moet herbronnen, recreëren, herstellen. Dat is een thema dat in de kerk ook aan de orde komt maar dat kun je dus ook vinden bij het hardlopen. Ik denk dat de kloof niet zo groot is als we denken. Er is een groeiende behoefte aan spiritualiteit, zingeving en praten over existentiële dingen van het leven etc. maar niet specifiek binnen de institutie van een kerk. Kerk is maar een onderdeel van het geheel en meer dan het gebouw en de zondagse eredienst. Respect en ontmoeting zijn daarbij belangrijk. Opvallend en hoopvol is dat naarmate mensen ouder worden, vragen over spiritualiteit, zingeving, existentialisme, geloof weer een sterkere rol gaan spelen.

Wat verder belangrijk is in dit geheel is dat we 2 soorten waarden belangrijk vinden. Waarden die op jezelf zijn gericht zijn (wat wil ik bereiken, plezier etc.) en sociale wij waarden (iets voor elkaar over hebben, tradities etc.) Nederlandse jongeren en ouderen vinden beiden waarden en normen belangrijk. Ouderen vinden het 'wij' belangrijker dan het 'ik' maar over het algemeen moet je elkaar daarin kunnen vinden, het is hoopvol. Je moet als oudere met je tijd meegaan, en niet in het oude blijven hangen.

De markt richt zich nog steeds sterk op 20/30 en 40-ers en zou zich eigenlijk veel meer moeten toespitsen op de vitale oudere. Hoe ziet U de ontwikkelingen nu en de komende 20 jaar en wat zal er moeten veranderen in de manier van benaderen van deze belangrijke doelgroep?

Over 40 jaar is er niet meer zo'n vergrijsde samenleving want ook ouderen hebben niet het eeuwige leven, helaas. Daar moeten we reëel in zijn. En dan wordt het percentage jongeren weer groter. In de Amsterdamse tram staat al heel lang de boodschap: 'opstaan voor iemand misstaat niemand'. Een fantastische slogan waar je komende jaren met die vergrijzende samenleving mee aan de slag kunt. Het getuigt van respect, waardering, rekening houden met. 'Het zou een aardig thema zijn voor de komende tijd'

Activiteiten in onze gemeente

Maastricht

St. Jansociëtië Maastricht

Vrijdag, 29 november komen we weer bij elkaar voor een gezellige middag. De filmclub LAS komt weer een aantal leuke filmpjes vertonen. Vrijdag, 20 december hebben we onze kerstmiddag, samen met ds. van Reenen.

Vrijdag, 31 januari gaan we gewoonte getrouw kienen.

Iedereen is welkom! Steeds de laatste vrijdag van de maand.

De middagen beginnen om 14.00 uur en eindigen ongeveer 16.00 uur. Trefpunt Sint Jan / Aureliushof 150 - Maastricht / Info: Jetty Vels / 043-3477440 of Tinie Snoeyer / 043-3470394

Vaals

De Schrift geopend

Ook in de komende maanden lezen we in Vaals weer samen uit de Schrift. We gaan op zoek naar wat er in de tekst bedoeld wordt. En naar wat deze ons persoonlijk zeggen wil. Het zijn steeds goede en inspirerende avonden en u bent er van harte welkom!

Maandagen 2 december en 13 januari / 20.00 uur / oude Pastorie in Vaals / Info en gespreksleiding: Ds. Harrie de Reus / 06 20280345 en Dick Knol / 045 5444539.

Krantenkring 2020

We staan stil bij de actualiteit. U leest de krant en een bericht dat u wilt delen, presenteert u aan mede-belangstellenden! Kort, duidelijk, met een vraag. Dat bleek in oktober en november boeiende gesprekken op te leveren, alle reden dus om er mee door te gaan.

Donderdagen 5 december en 2 januari / 10.30 uur – 12.00 uur / Kloosterkerk, Valkenburg / Info: André van Dijk / vandijkandre@hotmail.com

Valkenburg

Huiskamer in Valkenburg

Elke donderdagmiddag is er in de Kloosterkerk in Valkenburg "De huiskamer". Een ontmoetingsplek waar je terecht kunt voor een praatje, een kop koffie, of allerlei sociale leuke en leerzame activiteiten. Kosten: € 2,00 (incl. consumpties). Iedereen is van harte welkom.

Donderdagen 5,12 en 19 december en 2, 9, 16, 23 en 30 jan / 13-16.00 uur / Kloosterkerk / Info Lies Oost / 043-3647242 / liesgretha@live.nl

Kunstweekend Valkenburg

Op 6-7 en 8 december zijn er in de Kloosterkerk in Valkenburg concerten met dans en zang, schrijverskunst en schilderexposities te bewonderen. Toegang gratis! Zie voor meer informatie op de website van de Kunst en Cultuurraad Valkenburg / www.kunstencultuurraad.nl

Maastricht

Gespreksgroep op de vrijdagmiddag, Trefpunt – Maastricht

Vrijdag 13 december en 10 januari zijn er weer de ontmoetingen in het Trefpunt.

Op 20 december is er een kerstviering.

Tijd: 14.00 uur – 15.30 uur.

info: Ds. Piet van Reenen / 06 13906203.

Op het Podium van de Sint Jan kerstmiddag

Zondag 15 december komt Hans Saan over de prenten van Bruegel vertellen. Op 9 september 1569 overleed in Brussel de kunstenaar Pieter Bruegel. Dat is dit jaar 450 jaar geleden, dus aanleiding voor een paar grote tentoonstellingen. Nu zijn de schilderijen van Bruegel bekender dan zijn prenten. Daarom leek het een goed idee om die prenten eens apart voor het voetlicht te halen. Er zijn veel details op te zien, dus gaan we ze ook van nabij bekijken. Na een korte kennismaking met de man en zijn tijd gaan we langs een aantal prenten en zullen zien hoe hij op de grens van middeleeuwen en renaissance de wereld en de menselijke dwaasheid in beeld bracht.

Er worden kerstliederen gespeeld en gezongen door een ensemble van de Sint Jan en gedichten voorgelezen door Jet van Aalst.

Kerk open om 14.45 / in de pauze consumptie en lekkere hapjes / Vrije gave / Tijd: 15.00 – 17.00 uur / Info: Hanske Kamphuis / h.kamphuis@hotmail.nl



Adventsvieringen

Op dinsdag 17 december is er een adventsviering voor senioren in de Oude Pastorie in **Vaals**. Contactpersoon is Ria Smit / riasmit@home.nl / 043 457183.

Op woensdag 18 december is er een viering in de Kloosterkerk in **Valkenburg**.

Contactpersoon hier is Cora Okhuizen – Zuurveld. / Loco1968@telfortglasvezel.nl / 043 4591766.

In **Maastricht** is woensdag 18 december de jaarlijkse volkskerstzang in de Sint Jan.

Aanvang: 19.30 uur / Info: Elly de Haan-Verduyn / 043 3624240 / dehaan-verduyn@freeler.nl

Vaals

Duits/Nederlandse Leeskring

In de Duits-Nederlandse leeskring bespreken we op donderdag 19 december "Wat ons overkomt" van Bettina Wilpert. Een pakkende roman over wat een (vermeende?) verkrachtingszaak doet met dader en slachtoffer. Over waarheid en werkelijkheid, weten en vermoeden, en alle grijstinten ertussen.

Nieuwsgierig of benieuwd wat anderen van de boeken vinden? Lees ze en doe mee!

Donderdag 19 december, 20.00 uur / Oude Pastorie in Vaals / Info: Babet Lemmer / 043 3063858 / b.lemmer@gmx.de

Valkenburg

Zin in Film

Ook in januari bekijken en bespreken we in Valkenburg weer een film waarover na te praten valt. The Shoplifters is een film die vraagt wie je familie nu eigenlijk is. Een vertederende en ontroerende film!

Donderdag 3 januari / The Shoplifters / 19.00 uur / Kloosterkerk, Valkenburg / Info: Ds. Harrie de Reus / 06 20280345.

>>

Valkenburg

Kloosterkoffie

Ontmoeting en een goed gesprek zijn de ingrediënten voor de oecumenische middagkring in Valkenburg. Het zijn altijd genoeglijke middagen, waarbij u gerust een kennis van buiten de gemeente kunt uitnodigen.

Vrijdag 17 januari / 14.00 uur / Kloosterkerk, Valkenburg / Info: Cora Okhuizen-Zuurveld / 043 4591766 / loco1968@telfortglasvezel.nl

Maastricht

Week van de Eenheid Raad van Kerken Maastricht

Woensdag 22 januari is er om 19.00 uur in de Kloosterkerk van de Zusters onder de Bogen een oecumenische gebedsviering in het kader van de Week van de Eenheid.

Elly de Haan-Verduyn / 043 3624240 / dehaan-verduyn@freeler.nl

Wittem

Vorbereitung kanselruil met klooster Wittem: Week van gebed voor de eenheid

In het weekend van 25 en 26 januari sluiten we samen met het klooster in Wittem de week van gebed voor de eenheid van de christenen af. Op zaterdag gaat Ds. Harrie de Reus voor tijdens de kringviering in Wittem en op zondag preekt pastor Jeroen de Wit in onze kerk in Vaals. Landelijk thema van deze week is "Buitengewoon", een oproep om te streven naar "meer dan het gewone". De vieringen worden voorbereid door een groepje gemeenteleden en parochianen. U wordt van harte uitgenodigd om aan deze voorbereiding mee te doen.

Dinsdag 14 januari / 12.30-14.00 uur / Klooster Wittem \ Info: Dick Knol 045-5444539 / d.knol@hetnet.nl

Valkenburg

Joodse feesten

Matzes, chanoeka, verkleedpartijen, een zoet nieuw jaar. Wat weten we over het jodendom? Sommige feiten zijn heel beladen: de moord op Joden door de nazi's, de pogroms en discriminatie in Europa en elders. Soms denken we meteen aan het land Israël en zijn politieke situatie.

Maar er is zo veel meer te vertellen.

In deze cursus kiezen we de lichtere ingang van de Joodse feesten. In vijf bijeenkomsten bespreken we: Sabbat, Pasen en Wekenfeest, Joods Nieuwjaar t/m Loofhuttenfeest, Chanoeka en Poerim. Die feesten zeggen veel over de omgang met de tijd, de Joodse kalender en de Joodse ethiek. De meeste feesten komen ook voor in het Nieuwe Testament. Wat betekent dat voor het verstaan van Jezus?

Per keer worden er twee korte inleidingen gehouden, gevolgd door gesprek.

Tijd: donderdagmiddag 30 januari, 20 februari, 5 maart, 19 maart en 2 april 2020, 14.00-16.00 uur.
Plaats: Franciscanessenklooster, Kloosterweg 34, 6301 WK Valkenburg. Dit is op loopafstand van het station, er is ruime parkeergelegenheid en het klooster is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Inleiding: ds. Adjo Witte en drs. Joanne Seldenrath
Kosten: € 50,- (minimaal aantal deelnemer 10 / maximaal 20) / Info: www.leerhuislimburg.nl
Opgave voor 20 januari '20: infocursus1@gmail.com

Eijsden

Adventsmiddag Eijsden Kerkelijk centrum

Op vrijdag 13 december is er onze jaarlijkse Adventsmiddag. Er wordt weer gewerkt aan een aardig programma, waar ieder aan mee kan doen. We hopen natuurlijk weer op een zelfgeproduceerde quiz, aangekleed met lekkernijen en een goed glas. Van harte welkom. We beginnen om 14.30 uur.

Oecumenische bijbelgroep Eijsden

Maandag 28 januari (20 uur) lezen we samen verder in Johannes. Plaats van handeling is St. Geertruid, Burg. Wolfsstraat 40, de parochieruimte naast de kerk. Wie mee wil doen is welkom of belt/schrijft Ruud Foppen 06-22502028 / ruudfoppen@xs4all.nl

Leeskring Eijsden

Op woensdag 29 januari (15 uur) bespreken we "Zwarte schuur" van Oek de Jong. De groep telt het maximum van 10 personen, maar een enkele keer komt er een plaatsje vrij.

Diaconie

Iedere zondag zijn er in onze PGMH kerken 2 collectes.

De eerste collecte is voor een diaconaal doel, de tweede voor ons eigen kerkenwerk.

Daar zit een gedachte achter: we geven eerst aan 'een ander' en zorgen daarna voor ons zelf.

De doelen van de diaconale collectes worden op de achterkant van het kerkblad genoemd.

Het zijn doelen waarover we als diaconie, samen met de diaken van Eijsden, nagedacht hebben en waarbij we informatie hebben waaruit blijkt dat het betrouwbare doelen zijn.

Er zijn doelen die geregeld terugkomen, gewoon omdat de nood niet ophoudt.

Daar kan een mens wat moedeloos van worden.

Toch willen we u en elkaar oproepen om te blijven geven. Niets doen vinden we niet wenselijk.

En behalve het geld in de collectezak deponeren is het bovendien goed om even stil te staan bij de situatie van de mensen waarvoor we collecteren.

En misschien realiseren we ons dan ook dat wij het niet zo slecht hebben.

Met die laatste opmerking: "dat wij het niet zo slecht hebben" wil ik wel voorzichtig zijn.

Misschien zijn er lezers die het wel slecht hebben, die financieel in de problemen zitten of aandacht tekort komen.

Als u/jij zo iemand bent, of iemand kent (binnen of buiten de kerk), vertel het ons dan alstublieft.

De diaconie kan zeker niet alle problemen oplossen, maar we willen wel proberen te luisteren en samen oplossingen te zoeken.

W.b. de collecte van 1 dec. het volgende: de St. Jan heeft traditioneel de eerste advent een gezamenlijke viering met de St. Servaas. Daarin wordt dit jaar ge-collecteerd voor de Stichting Stille Armen Maastricht en wel om kinderen die, wegens financiële problemen in het gezin, geen cadeautjes zullen krijgen een waardebond van €15,- te geven om in een speelgoedwinkel iets te kunnen kopen.

De diaconie heeft besloten om voor dit doel in de gehele PGMH gemeente te collecteren.

Onze groet,
Margo, Gijs, Lies



DAVID MESTER

Photographer in Maastricht

I am a freelance photographer located in Maastricht, ready to take assignments from portraits to weddings, from family photoshoots to events. I am also available to travel for destination photography.

If you'd like to inquire about any type of photoshoots, or if you have an idea or a question, please feel free to contact me either via my website or using info@davidmester.hu email address.

Visit my website at davidmester.hu



Uw fysio aan de Hertogsingel

U kunt bij ons terecht voor 'gangbare' lichamelijke klachten en blessures in spieren en gewrichten, die wij behandelen met massage-therapie, bewegingstherapie, mobilisatie, elektrische interferentie en ultrageluid.

Wij zijn gespecialiseerd in Oedeemtherapie, behandeling van littekenweefsel en andere huidproblemen of doorbloedingsstoornissen middels Endermologie. Tevens bieden wij een energetische benadering van meer complexe chronische klachten.

U kunt direct bij ons terecht voor een afspraak:

Martine Bakker
043-3219540
Hertogsingel 9b,
Maastricht



WIE KNUBBEN KENT ZOEKT NIET. WIE ZOEKT KENT KNUBBEN NIET.

Al meer dan 50 jaar is IJzerwaren Knubben toonaangevend op het gebied van hang & sluitwerk, gereedschap en ijzerwaren. Bij deze ouderwetse toonbankzaak nemen ze nog uitgebreid de tijd voor u. Persoonlijk advies staat hier hoog in het vaandel. Een grote diversiteit deur- en meubelbeslag van wel 10 verschillende topmerken wordt op een fraaie wijze tentoongesteld. Engels, modern, nostalgisch, Frans, klassiek, gietijzer; Knubben heeft écht alles op voorraad. Raadpleeg de website voor de openingstijden. U bent van harte welkom!



Rijksweg 6 • 6271 AE Gulpen • Tel. 043-4501982 • www.ijzerwarenknubben.nl

VAN LOO SCHILDERWERKEN

SCHILDERS BEHANGERS SPUITWERKEN

Vakwerk voor een eerlijke prijs!

Rijksweg 58, 6271 AG Gulpen Tel: 043 450 3070 Mobiel: 06 55 88 79 57 Mail: p.vanloo@home.nl

APK EN ONDERHOUD AAN ALLE MERKEN



GRASSERE.NL - T 045-5441835
Baneheiderweg 49 - Bocholtz

Alle merken zijn welkom

Gewoon eerlijk en goed!



Binnen- en buitenlandse Bieren
Gedistilleerd - Frisdranken
(H)eerlijke wijnen voor een eerlijke prijs

Kopestraat 13 - Vaals Tel. 043 - 306 23 33

J. Lachet

- stucwerk	stucadoors en afbouwbedrijf
- sierpleister	Camiliuspark 2
- lijstwerk	6291 CX Vaals
- tegelwerk	tel. 043 - 3062707



ikben Imandt

Praktijk voor psychosociale therapie

Lennar Imandt | Postbus 4102 | 6202 PA Maastricht | 06-18985493
info@ikbenimandt.nl | www.ikbenimandt.nl

“Wij helpen u graag bij een goed afscheid.”

In regio Maastricht en Heuvelland zijn Heleen Souren en Iris van Noorden de uitvaartverzorgers van Yarden. Als ervaren uitvaartverzorgers weten wij dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteunen en inspireren wij u bij het organiseren van een begrafenis of crematie. Wij zijn er voor iedereen, ook als u niet of elders verzekerd bent. U kunt ons bellen op 088 92 72 333.

Yarden Uitvaartzorg Zuid-Limburg. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl



YARDEN

SASSEN DIELEMANS DICKHAUT

UITVAARTVERZORGERS
MAASTRICHT

Sint Maartenslaan 44
Sint Maartenslaan 101
Dr. Van Kleefstraat 2-4

24-UUR:043-321 2000

www.crematieinmaastricht.nl
www.sassenuitvaartverzorging.nl

De vorige maal heb ik verteld over het gesprek in de kerkenraad over de vraag hoe we in deze tijd met de beschikbare menskracht het functioneren van de kerkenraad en de kernraden kunnen versterken.

Het resultaat van dat gesprek is dat de kerkenraad van mening is dat hij zodanig moet zijn samengesteld dat de vier organen aan wie hij essentiële functies van onze gemeente heeft toevertrouwd - het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen en de twee kernraden - bij voorkeur door hun voorzitter in de kerkenraad moeten zijn vertegenwoordigd. Hierdoor is er een directe lijn gecreëerd tussen de kernraden aan wie de viering en het pastoraat zijn toevertrouwd en de kerkenraad. Om de kerkenraad niet al te omvangrijk te maken is aan het breed moderamen van de classis toestemming gevraagd af te mogen wijken van de bepalingen in de kerkorde over het aantal kerkrentmeesters en diakenen dat als ambtsdrager van de kerkenraad deel moet uitmaken. Deze toestemming is inmiddels verleend. Op de gemeentevergadering van 20 november is dit voorstel ter besluitvorming aan de gemeente voorgelegd en zal daarna in onze Plaatselijke Regeling worden verwerkt.

De afgelopen tijd is er in Kerkberichten al veel geschreven over de herinrichting van onze kerken in Vaals, Valkenburg en Maastricht. Deze herinrichting past in onze ambitie om zichtbaar te zijn in onze dorpen en steden door onze gebouwen naast de functie voor ons gemeentelieven ook beschikbaar te stellen voor sociale en culturele activiteiten en zo ook inkomsten te verwerven om als gemeente te kunnen voortbestaan. Het College van Kerkrentmeesters heeft over zijn visie hierop een document geproduceerd waaruit blijkt dat het in totaal gaat om een bedrag van € 1.2 miljoen aan kosten waarvan verreweg het grootste deel door externe partijen als overheid, stichtingen en fondsen wordt opgebracht. Gesteld is dat de werkzaamheden pas beginnen als deze externe fondsen ook daadwerkelijk ter beschikking zijn. Interessant is dat het College strenger was dan de kerkenraad. De laatste heeft bepaald dat met zaken waarvoor al geld is gereserveerd en die tot de normale bestedingen moeten worden gerekend, zoals noodzakelijke vernieuwing van de verwarming, reeds nu mag worden gestart maar dat van elk project de uitvoering afhankelijk is van het beschikbaar zijn van externe financiering. Ook dit voornemen is aan de gemeentevergadering voorgelegd.

Tenslotte is gesproken over de procedure voor de opvolging van dominee Piet van Reenen. Aan de hand van stellingen is een beeld ontstaan van het profiel van een opvolger. Aan de instanties die hiervoor toestemming moeten geven zijn inmiddels de benodigde stukken toegezonden. Als deze toestemming er is kan met het eigenlijke beroepingswerk worden gestart. Dat ik niets concreets vertel over het beloop van de gemeentevergadering komt door het gegeven dat ik deze tekst tien dagen voor deze bijeenkomst heb moeten inleveren. Over hoe het is gegaan, kom ik de volgende keer terug.

Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een inspirerend nieuw jaar.

Cor Spreeuwenberg, voorzitter kerkenraad PGMH

De agenda wordt door de redactie samengesteld op basis van voorhanden zijnde informatie. Mist u een activiteit, laat het ons gerust weten! Dan zijn wij daar een volgende keer alerter op. Heeft u een activiteit die u wilt laten opnemen, dan kunt u een mail sturen naar redactiepm@hotmail.com onder vermelding van 'agendabericht'.

Datum	Tijd	Plaats	Onderwerp
Vr. 29 nov.	14.00	Maastricht, Trefpunt	St. Janssociëteit
Ma. 2 dec.	20.00	Vaals, Oude Pastorie	De Schrift geopend
Do. 5,12,19 dec.	13.00	Valkenburg, Kloosterkerk	Huiskamer
Zo. 15 dec.	15.00	Maastricht, St. Jan	Podium St. Jan: Kerstprogramma
13 dec.	14.30	Eijsden, Kerkelijk centrum	Adventsmiddag
Di. 17 dec.	16.30	Vaals, Oude Pastorie	Adventsviering Senioren
Wo. 18 dec.	16.00	Valkenburg, Kloosterkerk	Seniorenkerst Valkenburg-Meerssen
Wo. 18 dec.	19.30	Maastricht, St. Jan	Volkskerstzang
Do. 19 dec.	20.00	Vaals, Oude Pastorie	D-N Leeskring
Vr. 20 dec.	14.00	Valkenburg, Kloosterkerk	Kloosterkoffie
Vr. 27 dec.	14.00	Maastricht, Trefpunt	St. Janssociëteit
Do. 2,9,15,23,29 jan.	13.00	Valkenburg, Kloosterkerk	Huiskamer
Ma. 13 jan.	20.00	Vaals, Oude Pastorie	De Schrift geopend
Di. 14 jan.	12.30	Wittem, Klooster	Voorbereiding Week van de Eenheid
Vr. 17 jan.	14.00	Valkenburg, Kloosterkerk	Kloosterkoffie
Wo. 22 jan.	19.00	Maastricht, Zusters onder de bogen	Oecumenische gebedsviering
Do. 23 jan.	19.00	Valkenburg, Kloosterkerk	Film
28 jan.	20.00	Parochiehuis St. Geertruid	Oecumenische bijbelgroep
29 jan.	15.00	Eijsden, Leeskring	Oek de Jong "Zwarte schuur"
Vr. 31 jan.	14.00	Maastricht, Trefpunt	St. Janssociëteit

Dienstenrooster

Datum en plaats	Tijd	Voorganger	Collecte	Bijzonderheden
Zondag 1 december				1e Advent
Maastricht	10.15	Ds. P.B. van Reenen	Diaconie	
Vaals	10.00	Ds. H. de Reus	Diaconie	Schrift en Tafel
Valkenburg	10.00	Ds. H.J.J. Drost	Diaconie	
Eijsden	17.00	Kapelaan R. Thomas en ds. R. Foppen		Oecumenische versper in Christinakerk
Zondag 8 december				2e Advent
Maastricht	10.00	Ds. P.B. van Reenen	Resto van Harte	
Valkenburg	10.00	Ds. H. de Reus	Resto van Harte	Schrift en Tafel
Eijsden	11.00	Ds. S. Coenradie en ds. R. Foppen	Resto van Harte	Viering Heilig Avondmaal; met Remon gemeente Zuid-Limburg
Zondag 15 december				3e Advent
Maastricht	10.00	Ds. P.B. van Reenen	Stichting de Gouwe	
Vaals	10.00	Ds. H. de Reus	Stichting de Gouwe	
Valkenburg	10.00	Ds. H.J.J. Drost	Stichting de Gouwe	
Eijsden	10.00	Ds. R. Foppen		Doopdienst
Zondag 22 december				4e Advent
Maastricht	10.00	Ds. P.B. van Reenen	Stichting Dreams for You	
Valkenburg	10.00	Ds. H. de Reus	Stichting Dreams for You	
Dinsdag 24 december				Kerstavond
Maastricht	21.30	Ds. P.B. van Reenen	Solidaridad	
Vaals	21.00	Ds. H. de Reus	Solidaridad	met Weihnachtschor
Valkenburg	22.00	Ds. H. de Bruijn	Solidaridad	
Eijsden	20.00	Ds. R. Foppen	Solidaridad	
Woensdag 25 december				1e Kerstdag
Maastricht	10.00	Ds. P.B. van Reenen	Kinderen in de knel	
Vaals	10.00	Ds. A. Witte	Kinderen in de knel	
Valkenburg	10.00	Ds. H. de Reus	Kinderen in de knel	
Eijsden	10.00	Ds. R. Foppen	Kinderen in de knel	met Remonstrantse gem. Z-L
Zondag 29 december				
Maastricht	10.00	Ds. P.B. van Reenen	Kerk in Actie	
Valkenburg	10.00	Drs. M. Bijleveld	Kerk in Actie	
Zondag 5 januari				
Maastricht	10.00	Ds. P.B. van Reenen	Pieterke, Eijsden	Nieuwjaarsviering PGMH
Eijsden	10.00	Ds. S. Coenradie en ds. R. Foppen	Pieterke	Nieuwjaarsbijeenkomst; met Remonstrantse gem. Zuid-Limb
Zondag 12 januari				
Maastricht	10.00	Ds. P.B. van Reenen	Leger des Heils	
Valkenburg	10.00	Ds. H. de Reus	Leger des Heils	doop Emile Sillié
Zondag 19 januari				Start week van eenheid
Maastricht	10.00	Ds. H.J.J. Drost	Vluchtelingen werk ZL	
Vaals	10.00	Drs. M. Bijleveld	Vluchtelingen werk ZL	
Valkenburg	10.00	Ds. H. de Reus	Vluchtelingen werk ZL	kanselruil / met koor Caecilia
Zaterdag 25 januari				
Wittem	19.00	Ds. H. de Reus en pastor J. de Wit		kringviering
Zondag 26 januari				Eind week van eenheid
Maastricht	10.00	Ds. R. van der Spoel	Diaconie	
Vaals	10.00	Pastor J. de Wit en Ds. H. de Reus	Diaconie	kanselruil
Eijsden	10.00	Ds. H.J.J. Drost	Eigen diaconie	
Zondag 2 februari				
Maastricht	10.00	Ds. H. de Reus	Werelddiaconaat	
Vaals	10.00	Ds. A. Witte	Werelddiaconaat	
Valkenburg	10.00	Ds. G. Smink	Werelddiaconaat	